

Bertils utflykter i Skåne vecka 22



Ankomstdagen lagade Ola en festmåltid.

Hej,

Märkesdagen den 25 maj tillbringade jag huvudsakligen i Ringsjöbygden tillsammans med Mor och Ola. Efter rundvandring i Bosjöklösters underbara park åt vi middag på stjärnkrogen Ringsjö Krog och Wårdshus.

Dagen därpå åkte kusin Arne och jag i förfädernas spår till bygderna kring Veberöd och Harlösa.

Senare i veckan visade vännen Ragnar några av sina byggprojekt.

Veckan blev en fin inledning till pensionärstillvaron - skulle önska att Ing-Britt också var med men hon är fortfarande kvar i arbetslivet...!

Hälsningar

Bertil



Mor i parken vid Bosjöklöster.



Grönland. Kusin Arne planerar hur vi skall gå.



På gården som en gång låg just här växte morfars farfar upp.



Jädrans besvär att ta sig fram!



Troligen är det just detta hus i Dörröd som morfars far, Jöns Persson, köpte och som senare Mors kusin "bagar-Anna" övertog.



På Oles väg på Skåret (Arild) hittar vi Ragnars senaste skapelse. Huset är murat men har stående träpanel och konstgjort tjärpapp-tak för att smälta in i miljön.



Charmigt allrum med utsikt över Skålderviken.



På Ragnars nyinköpta tomt i Beddingestrand står just nu en större bod för övernattnings under byggtiden. Det planeras en vinterbonad sommarbostad med byggstart under hösten 2014.



Förmiddagsfika hos Systrarna Lundgren på Skåret.



Eftermiddagsfika på Café Madame Blå i Skåne-Tranås.



Ragnars första byggprojekt, fritidshuset i Brösarps Backar. Verkar som nuvarande ägaren sköter mark och byggnader väl!